

<sup>Forsker</sup>  
Alingsås släktförening - Tel. Torestorp - Frossberg

Våthult. Augustas mormor JOHANNA i Vråtsered

Johannas morfar HANS FROSSBERG född 1728

Hans pappa OLOF FROSSBERG köpte Våthult och ägde hörnhuset Korsgatan/  
Drottninggatan i Gbg. Utrustade kaparfartyg!

Hans mamma CHRISTINA LOVISA DONNER (Obs bouppteckningen!)

Hans mormor BARBARA KINNAIRD 1667 - 1733 (född i Gbg)

KARL XII:s officerare 3 st Kinnaird

Barbaras farfar JAMES KINNAIRD, f. i Skottland 1595, död 1639 Christ. förs.

a) sjökaptan b) accis- och stämpelmästare.

(Släktnamn James, Patrik, Elisabeth, Barbara)

INTERNET Hemsida "Kinnaird Worldwide" (vita pärlen)

a) ursprung PICTER "Ceann Ard" (höjd, huvud)

fick år 1180 landområde av kung William the Lion,

b) VENERABLE BED, "engelska historiens fader", född år 673, beskriver hur  
Kinnairds förfäder kom till Skottland.

c) Se klanrutan med VÄV- beskrivning!

Barbaras MFMFFFM "Christina Anderson" på 1400-talet! Intressant klannamn!  
Relationer med Väst-Sverige. Språket!

Gravsten från Lödöse, St Peders kyrka, 1300-talet, Johann Brandenburg. Text:  
"Bed för honom"!

# Lerumssläkter av idag med "egna" klanrutor

Om man är en mycket ihbiten släktforskare och för det mesta rör sig inom Lerum och Skallsjö vilket, jag lovar, kan vara mycket nog, blir det ändå lite extra när det hela bär iväg ända ned till 1100-talets Skottland och då tack vare Internet.

Vi är ett antal familjer som funnits i dessa trakter så länge som det överhuvud taget finnes någon som helst dokumentation. Undertecknad som tillhör Blombergs (Blomsken's) hänger nära ihop med Bengtssons i Skallsjö, Wenerstens i Lerum, Gustafssons från Hallen, Alfreds i Blommaskog, Cervins och Tvärsjödalsfolket för att nu nämna några. Familjerna har en del av sitt ursprung inte bara ifrån den så intressanta Kattsläkten i Tollerred utan även tillsammans med den väldokumenterade släkten Börjessons på Hallsås plus ett 15-tal familjer i dagens Lerum raka linjer ifrån Våthult genom Hans Frossberg som bodde här på 1700-talet samt ett stycke in på 1800-talet. Hans far, Olof Frossberg, vars före detta fastighet finns kvar än idag i form av ett hörnhus på Korsgatan-Drottninggatan, utrustade kaparfartyg åt svenska staten som han även försåg med pengar till den då magra krigskassan, alltså en affärsman som investerade i krig och kanske lite fjäsk?

□ □ □

Sonen Hans arbetade bland annat med sockerraffinering vid bruk som då fanns i Göteborg. Hans står även omnämnd i förrättningsprotokollet i samband med storskiftet i Lerums by runt 1760. Man får lätt den uppfattningen, missförstå mig rätt, att Frossbergarna är "lite fina". Så lunda gifter sig Hans med prästdottern i Stora Lundby, Ingrid Stina Strömberg, vars far omnämns redan i Ströms Wättele Härad. En dotter till Hans, Maria-Christina, är långt före sin tid, när hon väljer att kalla sig Hansdotter-Frossberg, kanske i respekt för både sin far och farfar. En kvinna med integritet av detta slag på 1700-talet var inte vardagsmat. Säkertligen grymtades det i kojorna och fnystes i "sloten"! A andra sidan är Maja-Stina som hon också heter, barnbarn till borgmästaren i Ystad, Carl Mattias Donner från Stralsund, en cigarrfabrikantsläkt och sådant förpliktar!

□ □ □

Men vad har detta med klanrutor att göra? Jo, Hans Frossbergs mormor heter Barbara Kinnaird. Kinnairdsklanen en familj där man verkligen håller ihop, kommer ifrån Skottland för att både som krigare och affärsmän hjälpa Sverige, självfallet inte helt gratis, någon Lionsverksamhet var det inte tal om! Vi befinner oss nu i den tid då det i det som kom att bli Göteborg vimlar av valloner, holländare, skottar och engelsmän. Här råder en energisk europeisk innovations- och entreprenadanda som får landets baksida, Stockholm att framstå som trött och sliten! En ny stad håller på att skapas och affärs- och kulturlivet i den nya staden domineras av EU-folk långt innan tyskarna kom på att EU-tanken var ett bättre sätt att få makt än att kriga den till sig! Kinnairds är verkligen medvetna om sitt ursprung som stolta skottar. Man är noga med släktnamnen som James, Alexander, Patrick, Elisabeth och Barbara. Barbaras farfar, James Kinnaird är född i Skottland 1595 och dör i Göteborg, Christine församling 1639. Då har han titeln assistent & stämpelmästare. Som sådan har han varit med om att med sina kunskaper hjälpa till i uppbyggnaden av Göteborg tillsammans med sin maka Elisabeth Wedderburn, vars klan jag berör i slutet av denna kria.

För att hitta mer upplysningar om Kinnairds skrev jag in namnet i en av Internets sökmaskiner. På nätet hittade jag en Bill Kinnaird ([www.healey.com.au/](http://www.healey.com.au/)) som under en hemsida kallad "Kinnaird Worldwide" önskade komma i kontakt med alla Kinnairds i förskingring, vare sig med eller utan K.

□ □ □

En rad lerumfamiljer kan alltså idag på denna sida läsa om sitt ursprung hos picter, hur det gaeliska namnet Ceann Ard som betyder höjd eller huvud, blev till Kynnard och Kinnaird genom att vår förfader, Rudolphus Ruffus 1180 fick av sin vän, den skotske kungen William the Lion ett stycke kuperat land. Läs om Venerable Bed, den engelska historiens "fader" som var född år 673 när han beskriver hur Kinnairds förfäder kom till Skottland. Titta på "Er" klanruta i varma blåa toner med röda vertikala inslag och där det finns en vävbeskrivning till denna tartan som en del "Kinnairds" i Lerum vill tillsammans köpa från Skottland.

Jag vet att en del tycker att sådana här efterfrågningar bär lite av löjets drag. Det här är ju för ett antal hundra år sedan och det är i nuet vi lever. Men kom då ihåg att historia är kultur och utan kultur lever vi fattigt om än alls!

Som en lustifikation kan nämnas att jag trodde jag "e-mailade" till Skottland när kontakts togs med Bill Kinnaird. Döm om min förvåning när det visade sig vara i Australien denna ytterst nationella hemsida om skottar hade sin hemvist. Det är inte bara vi svenskar som tycker att "knäckebröd" smakar bäst utomlands!

Även klanen Wedderburn som förenas genom James och Elisabeth, har en hemsida som ännu inte är riktigt klar. Den finns på adressen, [www.cen.cs.dal.ca](http://www.cen.cs.dal.ca), tillsammans med andra klaner. Wedderburn som många av dagens lerumsbor vid sidan om Kinnaird emanerar ifrån, återfinnes i 1300-talets Skottland. Skriv in Wedderburn i sökmaskinen Yahoo och titta på "the Wedderburn castle". Somliga i släkten har det gått riktigt bra för. Mina Wedderburns återfinns först 1464 med David Wedderburn och hans maka Christina Anderson vars klannamn är mycket intressant.

Den pekar på att de relationer Västsverige sedan långt tillbaka haft med det som idag är England och då under en tid då vi talade ett språk som hade mycket gemensamt, jämför svenska-norska. Notera också att klanen Anderson även heter Mac-Andrews. På klanens hemsida talar man om att Anders och Andrew är samma namn något som alla vet efter att ha läst i svenska kyrkböcker. När prästen skriver Anders ett år kan han nästa skriva Andreas och mena samma person, inte sällan under förkortningen And. Olufsson kan lika gärna heta Ollesson och Kristina kan vara Kerstin.

□ □ □

Ytterligare två klaner är identifierade och förekommer som ingifta i Wedderburns nämligen Lawson och Dundas. Den sistnämndas symbol är en bred rem som omger något som kan tolkas som ett lejonhuvud. Remmen bär inskriften: Försök!

En tankvärd uppmaning som så länge den är god är att rekommendera.

LARS HAGSTRÖM  
Bocksmossen

Gratis till kryssvinnarna Anders Hammar, Hjelmströmgatan 9 C, Falköping, och Ann-Margret Olsson, Gunnar Wennerbergs väg 19 i Lerum 50 kronor var i pris kommer per post så småningom.

